

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Β1 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

«ΑΓΑΠΩ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΟΥ – ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

Με το τέλος του σχολικού έτους έφτασε στην ολοκλήρωσή του και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα που παρακολούθησαν οι μαθητές της Β1 τάξης του σχολείου μας στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης με τίτλο «Αγαπώ τον πλανήτη μου – Προστατεύω το περιβάλλον». Το πρόγραμμα με υπεύθυνους εκπαιδευτικούς την κ. Φερενίκη Καπετάνιου, τον κ. Δημήτρη Σίσκο, την κ. Κατερίνα Ζαρκαδά και συνεργάτιδα την κ. Ανθή Κακουλίδου, είχε πολλαπλούς συναφείς στόχους:

- την ευαισθητοποίηση των μικρών μαθητών σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη (με κέντρο εστίασης κυρίως τη ρύπανση που προκαλείται από τα απορρίμματα)
- την καλλιέργεια συναισθημάτων αγάπης και ευθύνης για την δημιουργία και διατήρηση ενός «πράσινου περιβάλλοντος»
- την εκπαίδευσή τους ως « ενεργούς πολίτες» μέσα από την εξοικείωσή και μύησή τους στην πρακτική της Μείωσης – Επαναχρησιμοποίησης και Ανακύκλωσης υλικών.

Οι στόχοι αυτοί κρίθηκε σκόπιμο να κατακτηθούν μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση που θα «βομβάρδιζε» τους μαθητές μας όχι με γνώσεις για το θέμα αλλά και ποικίλα, ευχάριστα και δημιουργικά ερεθίσματα στο πλαίσιο των αρχών της βιωματικής μάθησης. Η ευαισθητοποίηση / θεωρητική κατάρτιση των μαθητών στους 3 στόχους έγινε πρωτίτως μέσω της φιλαναγνωσίας. Με την καθοδήγηση της κ. Φερενίκης Καπετάνιου τα παιδιά έμαθαν για τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα απορρίμματα, αγάπησαν το ιδεώδες του πράσινου πλανήτη και έμαθαν τους τρόπους για να κρατάνε το περιβάλλον τους καθαρό γνωρίζοντας και λατρεύοντας τους ήρωες βιβλίων όπως το «**Σκουπιδιστάν**» (του Κ. Μάγου) , «**Η φίλη μας η Ανακύκλωση**» (ΦΟΔΣΑ Κεντρ. Μακεδονίας), « **Ο Βασιλιάς Χαρτούρος και οι Ιππότες της Χαμένης Ανακύκλωσης**» (του Γ. Κατσέλη).



Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε πληθώρα εποπτικού υλικού όπως βίντεο, τραγούδια και διαδικτυακά παιχνίδια ανακύκλωσης που έκανε ακόμη πιο πολύπλευρη και ευχάριστη τη μάθηση:

[ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ-ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ - YouTube](#)

<https://youtu.be/tHxP9N304Ew>

[Ο Χορός της Ανακύκλωσης \(παιδικό τραγούδι\) - YouTube](#)

[Ν' αγαπάς \(Θαλασσινός - Παιδική χορωδία Σπύρου Λάμπρου\) - YouTube](#)

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΜΑΣ:

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ

Στο πλαίσιο της ευχάριστης βιωματικής μάθησης πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν, φυσικά, οι εικαστικές δημιουργίες με ...βασικό μαέστρο τον κ. Δημήτρη Σίσκο και κύριο χαρακτηριστικό κατασκευές με επαναχρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Για να διαπιστώσουμε στην πράξη ότι τα ... σκουπίδια μπορεί να κρύβουν πραγματικούς θησαυρούς, επιστρατεύσαμε λίγη φαντασία και μπόλικη δημιουργική διάθεση για να δώσουμε νέα υπόσταση και αξία σε υλικά που συνήθως καταλήγουν στον κάδο απορριμμάτων! Χρησιμοποιήσαμε ρολά από χαρτί τουαλέτας για να «αποτυπώσουμε» τους αγαπημένους μας ... ανακυκλωμένους ήρωες από τον «*Βασιλιά Χαρτούρο*»,



πλαστικά καπάκια από μπουκάλια για να πλαισιώσουμε κορνίζες,



ή να φτιάξουμε αφίσες – έργα τέχνης :



Επίσης, κουτιά δημητριακών μεταμορφώθηκαν σε έξυπνες θήκες χαρτικών, βιβλίων ή τετραδίων για το γραφείο μας:



χάρτινα κουτιά από γάλα σε σπίτια για το οικολογικόΓαλατοχωριό, αλλά και ρολά από χαρτί κουζίνας σε ...πανίσχυρα τείχη της πλήρως οικολογικής ... Καστροπολιτείας μας !



Η μανία μας για επαναχρησιμοποίηση υλικών βρήκε ακόμη ένα κανάλι έκφρασης όταν κόψαμε μικρά κομματάκια χαρτιού από φυλλάδια προσφορών σούπερ μάρκετ για να φτιάξουμε με μεράκι και υπομονή την αφίσα του σλόγκαν μας **Reduce Reuse Recycle (Μείωσε Επαναχρησιμοποίησε Ανακύκλωσε)**:





2. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ... ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!

Αφού πλέον γνωρίσαμε και αγαπήσαμε την ιδέα της ανακύκλωσης δεν μπορούσαμε παρά να την εντάξουμε στην σχολική καθημερινότητά μας και να μεταδώσουμε την συνήθειά μας και στα άλλα παιδιά του σχολείου. Φτιάξαμε τους δικούς μας χρωματιστούς κάδους διαχωρισμού των βασικών ανακυκλώσιμων υλικών που περνάνε καθημερινά από τα χέρια μας και τους τοποθετήσαμε στην κεντρική είσοδο του σχολείου για να μαζεύουν όσο το δυνατόν περισσότερα απορρίμματα από χαρτί, πλαστικό και μέταλλο.



Μεγάλο μας καμάρι ο έξυπνος **συλλέκτης πλαστικών καπακιών και μπουκαλιών**, μια ευφυής και αριστουργηματική κατασκευή του κ. Δημήτρη Σίσκου που σύντομα έγινε πόλος έλξης και τακτικών...επισκέψεων από τους μαθητές του σχολείου.



Βγάλαμε όμως και... βόλτα την αγάπη μας για την ανακύκλωση! Με σκοπό να κάνουμε πράξη τις νέες μας γνώσεις και την περιβαλλοντική μας ευαισθησία, με πρωτοβουλία της κ. Κατερίνας Ζαρκαδά κάναμε έναν περίπατο μέχρι την Παναγία Κορυφινή όπου μεταξύ άλλων κάναμε «στάση» στον κάδο περισυλλογής ρούχων του Δήμου μας για να προσφέρουμε ρούχα που δεν χρειαζόμασταν πια στη διάθεση των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη ή για να ανακυκλωθούν.







ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν ! Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος μιας ακόμη ...ιδιαίτερης χρονιάς που ένα σημαντικό κομμάτι της μας κράτησε σε απόσταση από το σχολείο αλλά τουλάχιστον (και ευτυχώς!) διαδικτυακά συνδεδεμένους, διαπιστώσαμε ότι η δύναμη των γνώσεων που αποκτήθηκαν από τα παιδιά αλλά και η διαμόρφωση της απαιτούμενης περιβαλλοντικής ευαισθησίας που έχει τόση ανάγκη ο ...πληγωμένος μας πλανήτης αποδείχτηκε στόχος όχι μόνο εφικτός αλλά και αλώβητος από τη σαρωτική δύναμη της πανδημίας! Αποχαιρετώντας το σχολικό έτος 2020-21 έχουμε τα μάτια μας αλλά και τις ελπίδες μας στραμμένα στο μέλλον για να δούμε τους μαθητές μας να αποδεικνύουν έμπρακτα ως ενήλικοι πολίτες πια ότι η αγάπη τους για το περιβάλλον και η ευθύνη που ανέλαβαν για τη διατήρησή του πράσινου χαρακτήρα του έγιναν αξίες ζωής !